



## TÒA GIÁM MỤC LẠNG SƠN

04 Văn Miếu, Ph. Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

### THƯ LUÂN LƯU

#### Hậu cải táng các Chủ chăn của Gia đình Giáo phận

#### Quý Cha và Anh Chị Em thân mến!

Tôi dự định xong tuần tĩnh tâm của hàng giáo sĩ giáo phận mới thông tin cho Anh Chị Em đôi điều về cuộc cải táng các Chủ chăn của Giáo phận chúng ta trong những ngày này, nhưng vì thông tin bên ngoài quá sôi động, nên tôi dành thời gian trình bày đôi điều để mọi người bình tâm và hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các Chủ chăn đáng kính.

Như quý Cha và Anh Chị Em biết, trong hơn một năm qua, chúng ta cải tạo chính trang sân vườn Nhà thờ Chính tòa và chuẩn bị nơi chôn xức hợp, để tiến hành cải táng cho 3 Vị Chủ chăn của Giáo phận được an táng trước sân Tòa Giám mục. Hai Chủ chăn được cải táng lần 2 là Đức ông Bertrand Cothoney Chiểu, O.P., Phủ doãn Tông tòa đầu tiên của Giáo phận (1919-1925), qua đời năm 1929, và Đức cha Felix Maurice Hedde Minh, O.P., Đại diện Tông tòa Giáo phận (1929-1939), qua đời năm 1960. Vị được cải táng lần đầu là Đức cha Vinh-sơn Phao-lô Phạm Văn Dụ, Giám mục Tiên khởi Giáo phận (1960-1998). Ngài qua đời ngày 02/9/1998, và được an táng ngay trước ngôi nhà Ngài mới xây làm Tòa Giám mục, vì Nhà thờ Chính tòa đã bị đạn bom phá hủy từ năm 1967.



Phần mộ của hai Vị Chủ chăn đã cải táng một lần thì rất đơn giản, vì không xây nổi lên trên, nhưng mộ của Đức cha Vinh-sơn Phao-lô được xây rất kiên cố, nên mãi đến 17g00 chiều, với sự tiếp sức của xe cơ giới, mới chạm đến nắp quan tài. Mọi người đang tập trung đông đảo như nín thở và cất tiếng hát tạ ơn. Khi nắp quan tài bằng gỗ được bật ra để lộ nắp trong bằng nylon trong suốt, mọi người ngỡ ngàng đến kinh ngạc khi nhìn thấy thi hài của Ngài như còn nguyên vẹn,

áo lễ trắng, mũ gậy giám mục, đặc biệt là gương mặt như còn “hồng hào”, với hàng chân mày đen nhánh rõ nét và mi mắt như chưa nhắm chặt. Nhân viên hành sự bật luôn nắp nhựa trong suốt, thi thể Ngài cứng như đồng đá, vải vóc giày vớ vẫn còn khá lành lặn, ít đổi màu và không mục nát. 15 phút sau, da mặt đổi màu, trở nên tím tái, mí mắt khép lại. Dù chưa hết bàng hoàng và cảm xúc, chúng tôi cũng phải mau mắn bàn bạc quyết định đưa nguyên thi hài Ngài lên mặt đất, đặt lên giường, làm vệ sinh nhẹ, phủ cho Ngài một tấm áo lễ mới, đổi áo quan mới, làm nghi thức tẩm liệm cho Ngài một lần nữa và đưa Ngài vào Hội trường trước Nhà nguyện Thánh Thể cùng với hai Chủ chăn đã yên vị trước.

Chúng tôi không nói là “phép lạ”, nhưng quả thực đây là một hiện tượng khác thường tại vùng đất Lạng Sơn này, theo nhận định của các cụ già hiện diện chứng kiến và của đội nhân công chuyên cải táng mà chúng tôi nhờ cậy.

Dù dịch bệnh và xa cách, các Cha thuộc 3 tỉnh trong Giáo phận đã về tham dự tĩnh tâm khá đông đủ. Giáo dân cũng cố giữ giãn cách khi quây quần kinh nguyện. Chúng tôi đã dâng Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho các Ngài vào lúc 08g00 tối, sau đó, các Giáo họ của Giáo xứ Chính tòa Cửa Nam, Tòa Giám mục và nhà Dòng Đaminh thay phiên canh thức kinh lễ cho các Ngài suốt đêm, cho đến giờ dâng Thánh lễ vào lúc 06g00 sáng nay, 30/11, lễ Thánh An-rê Tông đồ, với lễ phục đỏ, cầu nguyện cho các Chủ chăn là những đáng kể vị các Thánh Tông đồ.

Hai Chủ chăn thừa sai Dòng Đaminh được an táng trong tầng hầm dưới tiền đường Nhà thờ Chính tòa trong những huyệt mộ đã làm sẵn. Đức cha Vinh-sơn Phao-lô được an táng bình thường trở lại ngay trung tâm của Đền Mục tử mới xây dựng, tại vị trí Đền Thánh Đa-minh cũ phía trước Nhà thờ Chính tòa. Nếu không có dịch bệnh, thì đây phải là hội lớn đầy hân hoan vui mừng Gia đình Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng. Thánh lễ cải táng không được phép có đông đảo giáo dân tham dự, nhưng đã diễn ra thật ấm cúng và đầy xúc cảm lẫn vui mừng. Lịch sử 110 năm của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng như hội tụ lại trong dịp này, khi ba Chủ chăn sống chết trong ba thời kỳ khác nhau của Giáo phận cùng về ở bên nhau giữa vòng vây của con cái.

Riêng với Đức cha Vinh-sơn Phao-lô, trong suốt tuần lễ trước ngày cải táng các Chủ chăn như đã định, chúng tôi vẫn thường nói với nhau rằng, nếu Đức cha Vinh-sơn Phao-lô mà vẫn còn thương Giáo phận truyền giáo xa xôi hẻo lánh ít người biết tới này, thì Ngài xin Chúa cho Ngài hiện nguyên hình khi được cải táng. Ý tưởng táo bạo này phần nào đã thành sự thật. Vị “mục tử huyền thoại” mà giáo dân nơi đây rất yêu mến và luôn ghi nhớ đã trở lại với con cái mình như thế. Nhiều thân hữu ở xa khi nghe tin, đã liên lạc với chúng tôi, và đề nghị rằng hãy đặt nguyên thi thể Ngài trong huyệt mộ đã có sẵn rồi đặt lên trên một tấm kiếng cho giáo dân đến chiêm ngưỡng. Chúng tôi nghĩ rằng nếu đó là việc Chúa làm thì sớm muộn gì cũng không sợ mất mát.

Viết mấy dòng này đến quý Cha và Anh Chị Em lúc này, lòng tôi vẫn còn nhiều cảm xúc bồi hồi. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và tri ân các Chủ chăn của chúng ta. Xin Anh Chị Em hãy cầu nguyện cho anh em giáo sĩ chúng tôi có một tuần tĩnh tâm thật sốt sắng, để chúng tôi luôn biết dẫn thân và cống hiến hết mình trên cánh đồng truyền giáo này, tiếp bước các Chủ chăn nhiệt thành và thánh thiện của chúng ta.

Tôi đã soạn lời nguyện tắt này để khắc trên bia đá đặt dưới chân tượng Chúa Chiên Lành tại Đài Mục tử mới hoàn thành, xin Anh Chị Em cùng chúng tôi hiệp nguyện: *“Lạy Chúa Giê-su là Mục tử nhân lành, Chúa đã từng xót thương những đàn chiên không người chăn dắt. Xin Chúa ban cho Hội thánh hôm nay những mục tử như lòng Chúa mong ước, để các ngài tận tâm tận lực thu hút và chăm sóc các linh hồn. Xin Chúa đón nhận vào Hội thánh trên trời những mục tử đã hoàn thành sứ mệnh dưới thế, để các Ngài tiếp tục chuyển cầu cho chúng con. Amen.”*

Thân ái kính chào quý Cha và Anh Chị Em.

Lạng Sơn, 30/11/2021

Buổi tối ngày cải táng các Chủ chăn đáng kính.



+ Giuse Châu Ngọc Tri

Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng